

Ten eerste Schulden

Rekening binnen, kastdeur open, kastdeur dicht

Een goede baan en toch diep in de schulden; de crisis slaat ook toe bij de hogeropgeleiden en tweeverdieners. En niet alle financiële hulpverleners zijn betrouwbaar.

Door **Janny Groen**

Hoewel hij eind 2009 nog worstelt met de nasleep van 'een vechtscheiding', is Anton gelukkig met zijn nieuwe vriendin Nina. De dertigers zien de toekomst rooskleurig in. Beiden hebben een goede baan. Hij werkt in de automatisering bij PinkRocade Healthcare, zij als secretaresse op een advocatenkantoor. Samen verdienen ze zo'n 60 duizend euro bruto. Voldoende om een stabiel tweede gezinnetje te starten, schat Anton in.

In januari 2010 kopen ze een huis. Op basis van hun beider salarissen krijgen ze makkelijk een hypotheek. Het is een prachtige woning, in de buurt van Breda. Plavuizen op de vloer, een ruime tuin. Een fijne omgeving voor kinderen. Ze willen snel een baby.

Het stel kan niet bevroeden dat het, nauwelijks anderhalf jaar later, diep in de schulden (50 duizend euro) zal zitten. Dat het de rekeningen van schuldeisers paniekerig onbetaald in een kast zal werpen.

De problemen beginnen kort na de aankoop van het huis, als Nina haar baan verliest. 'Ik kwam als laatste binnen, ging er als eerste uit.' Zorgen maken Anton en zij zich niet over hun financiële situatie. Ze hebben samen een aardig spaarpotje.

Voorjaar 2011 wordt hun zoontje Stef geboren. Enkele maanden later trouwen ze. Anton: 'Het was geen extravagante bruiloft. De enige uitschieter was de koets die we huurden. Nina's grote wens.' Ze gaan ervan uit dat ze de rekeningen van de bruiloft misschien niet onmiddellijk, maar zeker

Ik had veel eerder om hulp moeten vragen. Het is zo'n opluchting, we hoeven geen uitvluchten meer te verzinnen

op korte termijn kunnen betalen.

Ze zijn, zegt Anton, gewend aan een bepaald inkomen. 'Daar leef je naar, het komt wel goed, denk je. Dat ben je gewend. Maar dan komt plotseling de bodem van je spaarpot in zicht.'

Dat is eind september 2011. De ene rekening tuimelt over de andere, die van het trouwfeest, de fotograaf, de koets, van de kinderkamer die nog niet helemaal is afbetaald. Anton moet alimentatie betalen voor de kinderen uit zijn eerste huwelijk. Langzaam raken ze verstrikt in hun financiële problematiek.

De grootste fout die ze maken, is dat ze in die fase met niemand over hun problemen spreken. Anton: 'Je praat daar niet zo makkelijk over, ook niet met familie. Je schaamt je, omdat je schulden hebt gemaakt.' Nina: 'Je hebt het gevoel dat je hebt gefaald. Je hebt een goede opleiding gehad en dan verpruts je het.'

Die schaamte brengt hen nog verder in problemen. Ze blijven leven op

te grote voet. Het valt op als Anton ineens niet meer gaat stappen en Nina het winkelen met vriendinnen mijdt.

Het patroon blijft: rekening binnen, kastdeur open, kastdeur dicht. Nina: 'Alsof de ellende er dan niet is.' Ze durft de telefoon niet meer op te nemen, is bang om alleen thuis te zijn, bang voor norse deurwaarders. Ze raken het overzicht kwijt, communiceren niet meer met hun schuldeisers. Op een gegeven moment stopt Anton zelfs met de betaling van de alimentatie.

Dan realiseert hij zich dat ze hulp nodig hebben. Op internet vindt hij een financieel adviesbureau, waarmee hij in oktober 2011 in zee gaat. Hun totale schuld is zo'n 18 duizend euro.

Dat bureau blijkt geen gelukkige keuze. Anton valt in handen van wat hij noemt 'een van de beunhazen in de financiële hulpverlening' die in tijden van recessie als paddestoelen uit de grond schieten.

Anton wil minder alimentatie betalen en heeft daarover een zaak aangespannen. Het adviesbureau gebruikt die rechtszaak om schuldeisers aan het lijntje te houden en duwt zo Anton en Nina verder naar de rand van de financiële afgrond. Een beslag op Antons loon dreigt. De schuldeisers nemen geen genoegen met de juridische afleidingsmanoeuvre.

Ten einde raad besluit hij zijn leidinggevende in te lichten. Die vermoedt al wat, denkt Anton, een deel van zijn salaris gaat rechtstreeks naar dat adviesbureau. 'Ik had veel eerder om hulp moeten vragen. Het is zo'n opluchting. Enkele vrienden en familieleden weten het nu ook. Dat geeft rust. We hoeven ook geen uitvluchten meer te verzinnen waarom we niet meedoen aan dure uitjes.'

PinkRocade Healthcare blijkt samen te werken met Stach, een eenmansbedrijfje voor 'begeleiding in financieel bewust handelen'. Dat neemt het stel financieel bij de hand, zorgt dat ze het adviesbureau niet alleen schadevrij kunnen dumpen, maar zelfs geld teruggestort krijgen dat ze teveel hadden betaald. Anton: 'Toen pas kwamen we erachter dat schuldhelpverleners helemaal geen kosten in rekening mogen brengen bij degenen die in de problemen zitten. Wij hadden eenmalig 600 euro betaald en vervolgens elke maand 200 euro.' In de tussentijd is hun schuld (een persoonlijke lening, hypotheekachterstand, alimentatieachterstand, advocatenkosten, hulpverleningskosten) opgelopen tot 50 duizend euro.



Onder begeleiding van Stach beginnen Anton en Nina aan een zoektocht in schuldenland. Ze leren orde te scheppen in hun financiële chaos, dat de rekeningen van incassobureaus ook niet altijd kloppen, over begrippen als de belastingvrije voet, bankbeslagen, over strenge criteria van de kredietbank, ze leren assertief om op

heldering te vragen. Stach helpt hen ook bij de broodnodige gedragsverandering. Nauwkeurig en tot in detail moeten ze alle inkomsten en uitgaven noteren. Zo krijgen ze inzicht waar en hoe het geld wegvloeit. Ze moeten leren leven in een andere inkomensdivisie. Nina: 'Ik heb

Advertenties

POST-MASTER LEREN, ONTWIKKELEN & VERANDEREN

In juni 2013 gaat de negende aflevering van deze post-master van start.

Infobijeenkomst in Amersfoort
maandag 26 november 2012

www.abk-opleidingen.nl 024 - 3612108

De VARA zoekt op korte termijn een:
Marketingspecialist CRM/online

m/v 36 uur per week

Kijk voor meer informatie op vacatures.vara.nl

VARA